



Αγαπητοί Συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα,

στα πλαίσια της πρωτόγνωρης κατάστασης που ζούμε λόγω της Πανδημίας που ταλανίζει όλον τον κόσμο και που έχει διαταράξει την ζωή μας, αισθάνθηκα την ανάγκη να σας γράψω λίγα λόγια και να μοιραστώ μαζί σας τα αισιόδοξα μηνύματα που λαμβάνω. Να δούμε μαζί, την ακτίδα στην άκρη του τούνελ που αφήνει το φως να φωτίσει την γλυκιά πλευρά του εαυτού μας, που ευωδιάζει ανθρωπιά και θαλπωρή, τόσο για τους εαυτούς μας, όσο και για τους αγαπημένους μας ανθρώπους.

Το υπέρτατο αγαθό στον κόσμο, είναι η Υγεία, η οποία πρέπει να είναι καλή, για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε, να ζούμε, να ονειρευόμαστε και να σχεδιάζουμε το μέλλον μας, για εμάς και τους ανθρώπους μας..... Άρα μένουμε σπίτι.

Σίγουρα η επόμενη μέρα, δεν θα είναι η ίδια όπως πριν, θα επαναπροσδιορίσουμε τα πράγματα, θα σκεφτούμε τις άλλες πτυχές της ζωής, θα ανακαλύψουμε άλλα ενδιαφέροντα και θα έρθουμε πιο κοντά ή ίσως και πιο μακριά με κάποιους ανθρώπους.

Θα επανατοποθετηθούμε επίσης και στις αξίες που μας χαρακτηρίζουν ως άνθρωπο και που μας διαφοροποιούν από τα ζώα.

Μετά την Υγεία, το άλλο αγαθό είναι η δουλειά μας που την αγαπάμε, την έχουμε ερωτευτεί, που μέσα από αυτήν λαμβάνουμε συναισθήματα μοναδικά και που μας δίνει την δυνατότητα να αποκτούμε τα αγαθά για την επιβίωσή μας.

Μας δίνει επίσης το δυνατό συναίσθημα της αναγνώρισης, καθώς επίσης και τις δυσάρεστες και ευχάριστες στιγμές, που μας κάνουν δυνατότερους σε αυτή την δουλειά.

Μέσα από αυτήν την κρίση όμως, πρέπει να βγούμε όρθιοι και με μεγαλύτερη δύναμη για να πάμε στο επόμενο βήμα και να δούμε την άλλη διάσταση της ασφάλισης,- πέρα από τον φράχτη-, όπως συνηθίζω να λέω.

Πρέπει να αλλάξουμε τις συνήθειές μας, να προσαρμοστούμε και να δούμε τα θετικά της τεχνολογίας και ίσως είναι και μια ευκαιρία να εξοικειωθούμε με αυτήν, για να μπορέσουμε να γίνουμε αυτοκινούμενοι και ανεξάρτητοι, χωρίς πατερίτσες δίπλα μας.

Πολλοί Οργανισμοί για να περιοριστεί ο Κορονοϊός και να αποφευχθούν οι συνωστισμοί και οι μετακινήσεις, οργανώθηκαν ώστε να εργάζονται από το σπίτι, προκειμένου να προστατέψουν και να διαφυλάξουν την Υγεία των εργαζομένων τους.

Στην Οικονομία, στο επάγγελμά μας, καθώς και σε άλλα επαγγέλματα, δεν θα είναι το ίδιο. Κάποιοι θα φύγουν επαγγελματικά, κάποιοι νέοι θα μείνουν και η ζωή θα εξακολουθήσει να υπάρχει, όπως έγινε και σε παλαιότερες Πανδημίες, πανούκλα, γρίπη κ.λ.π.

Ευτυχώς, λόγω των μέσων που υπάρχουν και με την εξέλιξη της Ιατρικής Επιστήμης, καθώς και με τα βήματα που έχουν κάνει οι Φαρμακοβιομηχανίες, δεν θα υπάρχει ο αποδεκατισμός όπως παλαιότερα.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε για να μας βρουν όρθιους και που θα μας ατσαλώσουν είναι, να αποφεύγουμε να μιλάμε με Ζόμπι, τοξικούς, χρονοκλέφτες, αρνητικούς και απαισιόδοξους ανθρώπους, για να μην επηρεάζουν την ψυχολογία μας.

Είναι αυτό που λέμε, πριν διαγνώσεις την κατάθλιψη, καλύτερα να δεις με ποιους συναναστρέφεται.

Το δεύτερο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να μπούμε πάλι σε μια ρουτίνα εργασιακή και εκπαιδευτική στην νέα τεχνολογία, για να μπορέσουμε έτσι να εξοικειωθούμε με την τηλεργασία μας, η οποία αποτελεί πρόκληση.

Δημιουργείστε εργασιακό χώρο στο σπίτι σας, θέστε στόχους και επικοινωνήστε με τους ανθρώπους σας και τους πελάτες σας – συνεργάτες σας (συμβουλή... να αποφύγετε πελάτες γκρινιάρηδες και μίζερους).

Θα σας στείλω την επόμενη εβδομάδα τα άλλα βήματα, προκειμένου να τα ακολουθήσετε.

Τα νέα από τον Οργανισμό είναι, ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανέβει το καινούργιο SITE της Εταιρίας και θα προχωρήσουμε σε τηλεδιασκέψεις για εκπαίδευση, σε συνεργασία με τις Εταιρίες.

Από τα βάθη της ψυχής μου εύχομαι, Υγεία, Χαμόγελα και Αισιοδοξία.....

Ροντογιάννης Μάρκος

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

